

BB
NR.
50
PRIJS: fl.4,95
BELGIË: Bf.103

BATMAN



**SCHADUW-
BOKSEN** DEEL 2

DIXON - LYLE - HANNA



Batsignalen

Hallo, allemaal!

Hebben jullie in het vorige nummer flink in spanning gezeten om de uitkomst van Robins gevecht met King Snake? Dan willen jullie natuurlijk dolgraag weten of King Snake nu Gotham onveilig maakt en het voorzien heeft op het leven van Robin. In ieder geval speelt Batman weer een prominente rol in de verhalen. Intussen komt de Batman-film ook steeds dichterbij. Dus komt er ook een stripversie van de film aan. Deze zal geschreven worden door Dennis O'Neil en getekend worden door Steve Erwin en José Louis Garcia-Lopez. Deze Special zal rond de tijd dat de film uitkomt, verschijnen. Garcia-Lopez is ook degenen die zijn stempel drukt op het verhaal 'Venom', een Legends of the Dark Knight-verhaal dat wij in Special 15 en 16 zullen plaatsen. Misschien dat sommige lezers hem nog kennen als de tekenaar van Atari Force. Persoonlijk ben ik een groot fan van zijn werk en ik kijk dan ook erg uit naar de film-special. In de V.S. zullen er tal van Batman-producten verschijnen door de film. Naast de enorme hoeveelheid speelgoed, petjes, T-shirts en andere merchandise-artikelen wordt de markt ook overspoeld door nieuwe strips.

Allereerst komt er een nieuwe maandelijkse Batman-serie, die 'Shadow of the Bat' gaat heten. De makers zijn Alan Grant en Norm Breyfogle. Geen onbekenden voor ons. Ze waren namelijk jaren het vaste team van Detective Comics en later van Batman. Ik denk dat de nieuwe serie een interessante reeks kan worden. De verhalen van Grant en Breyfogle zijn op hun best als ze hun zwarte fantasie de vrije loop laten gaan. Keerzijde daarvan is echter dat de verhalen dan zo grimmig en gruwelijk zijn (zie bijvoorbeeld het verhaal 'de Angst' in Batman 29), dat ze niet echt geschikt zijn voor al te jeugdige lezers. En daar is ons blad toch mede voor bedoeld. Schrik niet, we zullen zeker nog pittige verhalen publiceren, getuige de 'Legends' die we in de Specials plaatsen.

Intussen hebben Grant en Breyfogle plaats gemaakt voor een nieuw team Batman-makers. Hoewel nieuw?

Doug Moench en Jim Aparo blijven en Chuck Dixon, Tom Lyle en inker Scott Hanna, de ma-

kers van Robin, komen erbij. Het ligt in onze bedoeling om hun eerste verhaal 'Electric City' in de volgende Batman te plaatsen, maar zeker is dat nog niet omdat het verhaal zo recent is, dat het mogelijk is dat de films nog niet beschikbaar zijn. Wat ik ervan gezien en gelezen heb, ziet het er veelbelovend uit. Vooral de covers van Michael Golden zijn erg spannend!

De Penguin en Catwoman treden op in twee afzonderlijke Specials, genaamd 'Catwoman Defiant' en 'Penguin Triumphant'. Gezien hun optreden in de film geen verrassing. Peter Milligan, Tom Grindberg en Dick Giordano zijn verantwoordelijk voor het Catwoman-verhaal en John Ostrander, Joe Staton en Robin Smith voor de Penguin Special. Ook komt er een tweede deel van 'The Greatest Batman Stories Ever Told' met deze twee schurken. Er is een 'Legends'-verhaal in de maak met Catwoman door Doug Moench en strip-'legende' Russ Heath. Ik ben benieuwd of Heath op z'n oude dag nog net zulke mooie vrouwen kan tekenen als in zijn hoogtijdagen. Trouwens, de Penguin en Catwoman zullen er in de film anders uitzien dan in de strips. Wat betreft Penguin moet ik bekennen dat hij in de film een veel geloofwaardiger neus heeft gekregen. Een lange snavelachtige haakneus in plaats van een rare lange wipneus. Zouden ze erin slagen om van de film net zo'n succes te maken als de eerste?

De eerste vier Batman-comics die in 1940 verschenen, worden herdrukt in een 288 pagina's tellende hardcover door Batman-schepers Bob Kane. Met hierin het ontstaan van Robin, Catwoman en de Joker. Kortom, strip-geschiedenis! Ook de Riddler ontbreekt niet in de nieuwe aanbiedingen. Batman wordt onrecht beschuldigd van een moord en hij heeft de hulp van de Riddler nodig om zijn onschuld te bewijzen. Hoe dat afloopt lees je in 'Run, Riddler, Run' door Gerard Jones en Mark Badger, 3 delen.

Met ingang van de zomer verschijnen de maandelijkse in de V.S. ook nog eens 2 x per maand. Kortom, het wordt uitkijken dat ze geen overdosis krijgen van die kerel met die puntoren en zwarte cape...

Tot de volgende keer,
Michel Nadorp

Lees verder op cover 3...

SCHADUWBOKSEN

deel twee

'n Grap, 'n Waarschu-
wing.

Of beide.

Het lichaam van een jonge
Chinees, maar gekleed in
een Robin-kostuum.

De bedoeling
is duidelijk.

Chuck Dixon - tekst
Tom Lyle - tekeningen
Andy Mushynsky - inkt
Adrienne Roy - kleur
Rob van Eijck - vertaling
BeauType - lettering
Ger v. Mourik - Ned. prod.
Ans Loos - Ned. eindred.

Bedoel je
dat die King Sna-
ke misschien nog
leeft, Batman
....?

Ik
bedoel dat
ik het niet
weet.





Ik dacht eerst dat iemand alleen zijn identiteit overnam.

Om door zijn image de onderwereld van Gothams Chinatown in zijn greep te krijgen.



Maar deze misse-lijke grap komt voort uit een gestoorde geest.

Ik geloof niet dat iemand een imitatie van sir Edmund Dorrance ZO VER zou doorvoeren.

Ik heb meer dan een vendetta aan m'n hoofd.



Een straatbende, waar ik zo goed als niks van weet, schuimt Gotham af.

En die bende is ook nog eens uitgerust met eersteklas vuurwapens. En jij vertelt me dat er een strijd om de macht gaande is tussen de Aziatische bendes.



Nu Honkong over vijf jaar aan kommunistisch China wordt afgestaan, kijken de Chinese bendeleiders onze kant op.

De Triade in Azië krijgt elk jaar een miljard dollar uit Gotham.



Er staat een invasie voor de deur.

Dood of levend, de King Snake en de Ghost Dragons vormen slechts de voorhoede.













Gate Street.

De poort staat hier al bijna een eeuw, als symbool voor de immigranten die in Gotham een nieuw leven wilden beginnen.

Ze hebben hier hard gewerkt. Maar het was voor een oude meester.

Protektiegeld, betaald aan de bendeleiders van de Triade... het oudste misdaadssyndikaat ter wereld.



Verdreven uit hun holen in Hong Kong en Kowloon, willen de Triade-leiders nu DEZE stad in bezit gaan nemen...



Mijn stad.





Ik kan hen horen
lachen boven het
gedaver uit.

Ze moeten zich vol-
gestapt hebben met
drugs.



Ik moet er hard
tegenaan.



Hen pijnsnel uit-
schakelen.

Snel weer weg.



Nu mogen de
Dragons verder
met hen afreke-
nen.













Batman heeft
dus WEER gepro-
beerd zich ermee te
bemoeien?



Hij is tussen de
Ghost Dragons en
dat schorrem van de
Steel Unicorns
gesprongen.



Zij werken
voor het Po-syndi-
kaat. Was dat joch
er bij?

Nee. Hij
is vast bang ge-
worden, door het
lijk van Johnny
Yune in dat Ro-
bin-kostuum.



Ik moet dus tegen
Batman vechten voor
ik dat joch kan
pakken.

Hij is goed.
Maar geen doder.
Hij is geen par-
tij voor mij.



Het gaat niet alleen
om die twee. We berei-
den ons voor op een oor-
log tegen de bestaande
bendes, sir Ed-
mund.

Je mag je
niet laten mee-
slepen door haat.
Anders verliezen
we alles wat we
opgebouwd
hebben.



We rekenen
met dat joch af,
dan volgt de rest van-
zelf. Eerst sterft
Robin door mijn
hand.



Wacht
eens even. Het
gaat hier niet om
haat, hé?



Je
HAAT Robin
niet.

Je
bent BANG
van hem.







Ik ben kom-
missaris Gordon
en....

Benjamin
Minh. Dit gebouw
is van mij. Nou
ja...WAS.

Waar-
om be-
scherm je
ons niet?



Weet jij wie dit
gedaan kan heb-
ben?

Geen
idee. Waarom
zoek JIJ dat
niet uit?

Jij wist zeker
niet dat er een
casino in ja kel-
der verstopt
zat...?



Ik betaal pro-
tektiegeld, te-
gen de bendes,
tegen de po-
litie!

Nou, MIJ betaal
je niet. Arresteer
hem, inspecteur.

Huh?



Reken hem
in! Wegens samen-
zwering, afpersing en
omkoping.

Sluit hem
op, dan herin-
nert hij zich mis-
schien weer wat
namen..!



Ik ben
thuis te berei-
ken.

Daar ga ik
proberen dit te
VERGETEN.





De bedoeling is duidelijk, Batman.

Heb je dit aan anderen laten zien...?

Nee. En ik heb het niet met mijn handen aangeraakt.

Bedankt, Jim. Dit is te simpel. Dit is meer dan gewoon een nieuwe waarschuwing.

Deze vogel wil me iets vertellen...!



Ik ga dit analyseren.

Ik laat je de uitkomst weten.

Als je nog hulp nodig hebt....



Bedankt, Jim.

Maar dit is MIJN zaak. Hij wil Robin. Hij wil wraak...!

Dat zal hij over mijn lijk moeten doen.

N.B.: Een roodborstje heet in het Engels 'Robin'.

SCHADUW deel drie BOKSEN

Je leeft nog.

Maar je rug is gebroken.

Chuck Dixon - Tekst
Tom Lyle - Tekeningen
Scott Hanna - Inkt
Adrienne Roy - Kleur
Rob van Eijck - Vertaling
BeauType - Lettering
Ger v. Mourik - Ned. prod.
Ans Loos - Ned. eindredactie

Een duwtje, heel zachtjes, en dan val je in een eeuwigheid vol duisternis.....



Maar het
is beter dat
je leeft
...!

...leeft
als een le-
vende
dode.

Nee.....



BLIJF
UIT MIJN
BUURT!



Er is
iemand hier.
Wie ben je?

Ik ben het
maar, sir Ed-
mund. Je trou-
we Lynx.

Je viel in
slaap. Je hebt
gedroomd.



Was het
Robin?

Dat joch.
Dat vervloek-
te joch.

Hij laat me
niet los. Hij heeft
mijn leven gespaard
en nu neemt hij be-
zit van me.



Help me hem
te vinden, Lynx.
Help me hem uit
mijn slaap te ver-
jagen.

Goed,
lieve
Edmund

Ga rus-
ten. Ik breng
hem bij je.

Een plek van
eeuwige nacht.

Hier kan ik altijd werken
in de wetenschap dat ik
in DUISTERNIS gehuld
ben.

Hier kan ik me laten
gaan. Hier kan ik de tijd
vergeten.

Meneer
Bruce?

Welk excuus
heb je NU weer om
me te controleren,
Alfred...?

Ga je stof
afnemen? Ga je
de banden van de
Batmobiel ver-
wisselen..?

Excuus?
Hoe bedoelt u
dat, meneer?



U kunt kiezen.
Ik heb hier koffie,
als u wilt doorwer-
ken.

Of een glas krui-
denthee, als u verstan-
dig bent en wilt gaan
slapen. Uw gekneus-
de ribben moeten
nog genezen.



Koffie. Zwart.
Ik moet nog diep na-
denken.

De dode
vogel?

Het is een waar-
schuwing. Maar er zit
meer achter.



Smaragden. Parels.
Robijnen. Een nogal du-
re waarschuwing.

Als ze echt
zijn.



Ze ZIEN er
echt UIT.





Ga door.

Vertel me alles wat ik weten moet.

Deze Batman heeft gestreden tegen de beste vechters ter wereld. Hij raakte gewond, maar won altijd.

En wat is zijn favoriete vechttechniek?



Goen enkele. Hij gebruikt alle technieken. En hij vecht nooit om te doden.

Heel goed...!



Hij heeft het lef niet om te doden. En hij beheerst geen enkele techniek.

Denk je dat hij in het aas bijt, Lynx.....?



Hij moet wel. Hij doet het voor die Robin.

Hij is een held. Walgelijk, hè..?

Prachtig.



Eerst de man, Dan het joch.

Dan is Gotham van ons.











Vroeger heerste er vierentwintig uur per dag bedrijvigheid in de haven.

Nu is het 's nachts stil.

Alleen het geluid van water dat tegen de kade slaat.



De dokken zijn stil, maar niet leeg.

Ik weet wel beter.

Ik heb onderweg hierheen naar de politieradio geïluisterd.



Gordon en de politie arresteren alle bendeleden.

De Unicorns. De Steel Sevens. De Black Clouds.

Geen woord over de Ghost Dragons.







De weg kwijt.

Kan niets zien.



Ik voel elke tree.

Ribben vol vuur.



Zio alleen witte vlekken. Kan me niet concentreren.

Heb jij echt eigenschappen gemeen met de vleermuis..?



Ben jij blind, net als ik?

Of ben jij alleen een vleermuis IN NAAM?

Een droge knak. Een rib breekt, pijn raast door me heen.







Ik heb hem van
dat voordeel be-
roofd.

Met mijn infrarode
bril kan ik in het don-
ker zien.





Je zit op
een dood spoor,
sir Edmund.

Niet Robin
heeft je voor
dood achterge-
laten.



Je haalt alles
door elkaar. Robin
heeft je gespaard. Shi-
va heeft je laten val-
len....!

ZIJ heeft
jou vernederd!



De vrouw...
Shiva... het...

















Superman is zo VERBIJST-
TERD dat zelfs HIJ een
ogenblik VERSTIJFD
staat....

.... niet in staat te
reageren op de
RAZERNIJ van
zijn vriend....

KA-RASH!

Wie heeft het
LICHT uitgedaan...?

Ze
moeten de be-
draging hebben
gebroken!

Laat iemand
het NOOD-
SYSTEEM
aanzetten!



In alle verwarring wordt de
EENHOORN tijdelijk verge-
ten.

Daar staat zij,
trillend van angst,
in het zachte
maanlicht....



Diep in haar
gernartelde
geest herkent
zij de
MAAN als
de oorzaak
van haar
toestand...

Ze voelt dat de stralende bol
haar VRIEND is....



Ze wil er NAAR TOE....



Ik ZAG haar springen...geen moment te vroeg!

Maar nu heb ik de Batman alleen moeten laten....



.... dus is hij nu misschien al WEG...!

Waar ZIT hij?

Hij is VER-DWENEN, Superman...!

Hij kan OVERAL zijn....



"NIEMAND kent Gotham beter dan de Batman! Hij kent plekken waar jullie zelfs met je röntgenstralen niet kunnen doordringen!"



Kan iemand een domme journalist even uitleggen wat er gebeurt...?

Simpel, Jimmy... simpel en GRU-**WELIJK!** Ook de Batman lijdt aan de **WEERWOLF-ZIEKTE..!**

Maar in **ZIJN** geval is hij in een **VLEERMUIS** veranderd...!



Bij zijn eerste gevecht met het meisje is hij waarschijnlijk besmet geraakt.... door een **SCHRAM** of zo....

Enig idee wat je nu kunt **DOEN**...?

Iets dat ik al eerder had **MOETEN** doen....



.... naar Sandy Terry's appartement!

Waarom?

Beste Michel,
'Dark Night, Dark City', deel 1, is het begin van een nieuw Batman-tijdperk! Zowel zijn tegenstanders als Bruce zelf worden meedogenlozer en harder. Ik kan begrijpen dat niet iedereen deze vernieuwingen goed vindt, maar wat mij betreft is Batman 44 de trendsetter van de jaren '90. De zware misdaad in Gotham moet nu op zijn hoede zijn, want Batman is niet meer de zachte mensenredder van twintig jaar geleden.

De Riddler toont in dit nummer aan dat Batman niet de enige is die harder is geworden. Bladzijde 44 is wat dat betreft kenmerkend. De Riddler is uitgegroeid tot een harteloos sadistisch zwijn. Een hard gevecht is tot daar aan toe, maar een onschuldige baby met de dood bedreigen, is absoluut uit den boze.

Schrijver Peter Milligan is een volslagen onbekende voor mij, maar schrijven kan hij! Het zal me niets verbazen als Peter binnenkort een van de maandelijkse Bat-series overneemt. Ook Kieron Dwyer heeft mijn grootste waardering. Tijdens zijn fantastische 'run' in de serie Captain America ben ik een groot aanbiddler van hem geworden. De inktlijnen van Dennis Janke sluiten niet geheel aan op Kierons stijl, maar dan, is zo'n klein detail dat ik daar niet verder op in zal gaan. Daar mijn neef Marc de Wit in de Spiderman-series het waarderingssysteem van Spinnepoten heeft geïntroduceerd, is het nu mijn beurt in Batman! Mijn eerste ingeving was 'Vleermuizen', maar omdat die titel iets te lang is, koos ik uiteindelijk voor 1-4 'Jokers'. Over naar de beoordeling van Batman 44: de cover krijgt 3 Jokers, het verhaal 3,5 Jokers en de tekeningen 4 Jokers. Als ik 'Batpost' lees, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de brieven schrijvers niet over een specifiek nummer durven/willen schrijven. Volgens mij zijn het juist dat soort brieven die de brievenpagina zo interessant maakt.

Olaf Beemer, Zeist

Ja, lezers, waar blijven jullie uitgesproken meningen over de verhalen zelf? Hüh?!

Beste Michel

Eerst bedankt voor het publiceren van mijn vorige brief. De verhalen van de Batman worden steeds beter. Vooral de verhalen van het team Grant-Breyfogle-Mitchell. Het inktwerk van Steve Mitchell past perfect bij de extravagante tekenstijl van Norm Breyfogle, terwijl Alan Grant voor de tekst zorgt. Ik ben dus een tegenstander van Wolfman-Aparo-DeCarlo. De teksten van Marv Wolfman zijn okay, maar de tekeningen van Jim Aparo zijn te 'normaal' (en hij tekent de neus zeer slecht), de omtrek van de hoofden van de

verschillende personages zijn allemaal gelijk. Over DeCarlo zwijgen we maar, de man inkt gewoon verschrikkelijk. Het team Grant-Breyfogle-Mitchell bewijst dat niet alleen Frank Miller topwerk aflevert op Batman-gebied. Nu over de Batman-reeks. Batman 39: de cover was veelbelovend, maar o jee, teleurstelling: Aparo tekent en DeCarlo inkt. Het verhaal zelf was goed (overigens waren de grappen van de valse Joker echt slecht). Batman 40 daarentegen was uitmuntend. Terugkeer van de Catwoman, de Catman daarentegen was mij tot nu toe onbekend. En, wauw, Man-bat is back, en hoe? De tekeningen en inkleuring van Kevin Nowlan waren uitmuntend. Ik hoop dat we hem nog vaker zullen tegenkomen. Het verhaal verschilde overigens weinig van het originele (op het detail van de vleermuis met de was in de oren nall). En aan het tekstverhaal van Dennis O'Neill zat ik meteen gekluisterd. De nummers 41-42 vond ik minder. Persoonlijk vind ik dat Batman zonder Robin moet blijven, alhoewel Tim Drake veelbelovend blijkt.

De komst van een nieuwe schurk in Batman 43, jammer dat de Wrath onmiddellijk doodgaat, maar bij comics weet je maar nooit. Het verhaal zelf was zeer goed, zo ook de tekeningen. Mike DeCarlo tekent alvast veel beter dan hij inkt. Hebben jullie trouwens het Batman-boek 'Holy Terror' van Norm Breyfogle en Adam Brenner in de reeks 'Elseworlds' al gezien? Geweldig, subliem, fantastisch gewoon!!! Tot slot nog een paar vraagjes.

1) Bij welk nummer is de Batman Classics-reeks gestopt?

2) In Batman 41, bladzijde 46 leest Robin een boek waarop staat: 'Whisper'. Is dit een verwijzing naar 'Gothic', waar de schurk Mr. Whisper heet?

3) Is er meer dan één Two-Face? Naar aanleiding van Batman 31, bladzijde 20 (Gordon zegt: 'Die Two-Face') en Batman, het boek van de film (veelzijdig wezen dat zelfs twee namaak-Two-Faces voortbracht).

4) Hoe komt het dat de Batman in het prille begin in de Nederlandse uitgaven Bob Wayne wordt genoemd? Nou, dat was het, alvast bedankt en ga zo door!!

Bart Croonenborghs, Tessenderlo (België)

1) Het laatste Batman-nummer van Classics is nummer 134. Het verscheen in 1981.

2) Whisper is een verwijzing naar de gelijknamige strip, die Norm Breyfogle tekende en Steven Grant schreef voor uitgeverij First, enige jaren geleden.

3) Voor zover ik weet niet.

4) Foutje van de vertaler, denk ik.

BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN



DEEL 1



BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN



DEEL 2



BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN



DEEL 3



BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN

De complete serie, 3 delen, is nu te koop bij alle stripspeciaalzaken en via onze afdeling klantenservice,

Baldakijn Boeken,
Zwarteweg 6,
1412 GD Naarden.
Prijs per deel: fl. 29,95

